

The logo for War Child, featuring the word "WAR" in a bold, white, sans-serif font inside a black square, and the word "child" in a white, lowercase, handwritten-style font inside a black rectangle below it. The entire logo is enclosed in a red border.

WAR
child

KILI-CHALLENGE

**DE HOOGSTE BERG VAN
AFRIKA DAAGT JOU UIT**



DOORZETTERS GEZOCHT!

War Child zoekt doorzetters die de uitdaging aangaan om oorlogskinderen te helpen. Op een manier die opvalt. Namelijk door de hoogste berg van Afrika te beklimmen én in de lange weg naar de top zoveel mogelijk geld op te halen zodat War Child nog meer kinderen kan helpen.

Dankzij War Child krijgen honderdduizenden oorlogskinderen weer kracht en zelfvertrouwen. De kracht om te blijven staan terwijl je leven overhoop ligt. Het zelfvertrouwen om door te zetten. Hoop te houden. In een tijd waarin ze alleen maar vijanden lijken te hebben. Van Irak tot DR Congo en van Libanon tot Colombia. Het is de kracht van vriendschap. De Kili-Challenge gelooft in deze kracht.





DE KILIMANJARO

Het dak van Afrika. Het beklimmen van deze berg is een ervaring die je bijblijft. Voor altijd. Met zijn witte top die hoog boven de savanne uitsteekt en zijn vijf verschillende klimaatzones heeft de Kilimanjaro iets magisch. Je wandelt door tropisch regenwoud en over ruw en koud terrein: geen stap, uitzicht of indruk is hetzelfde. Uhuru Peak (piek van de vrijheid) ligt op 5895m boven de zeespiegel. De beklimming van de hoogste vulkaan ter wereld is een flinke beproeving. Maar dat maakt de beklimming van het dak van Afrika ook zo aantrekkelijk en bijzonder.



KIPPENVEL

Grootste motivatie van Kili-Challenger Henk was om kinderen te helpen, wereldwijd. "Ik heb voornamelijk op scholen in achterstandswijken gewerkt. Ik had altijd een drive om kinderen een betere toekomst te geven. Tijdens de informatieavond greep vooral het verhaal van War Child mij enorm aan. Ik kreeg kippenvel op mijn armen. Kinderen die leven in oorlogsgebieden. War Child is de zon voor die kinderen. Dankzij deze organisatie kunnen zij weer vooruit kijken en weer een toekomst opbouwen. En ik kan het verschil maken voor hen door de mooiste en hoogste berg van Afrika te beklimmen."



DE ORGANISATIE ACHTER DE EXPEDITIE

War Child organiseert samen met Mountain Network de Kili-Challenge. Deze Nederlandse organisatie heeft meer dan 30 jaar ervaring in de klim- en bergsport en organiseert al tien jaar succesvolle expedities naar de Kilimanjaro. "Wij zijn er trots op dat wij deze expeditie mogen organiseren, vooral omdat ook wij op deze manier een steentje bijdragen aan een mooiere wereld voor heel veel kinderen."

Naast één Nederlands sprekende expeditieleider per groep, bestaat het team van Mountain Network ook uit lokale, erkende expeditieleiders die goed Engels spreken en in het bezit zijn van internationale eerste hulp diploma's.

OP WEG NAAR DE 5900 METER HOGE TOP

De tocht begint bij Machame Gate, gelegen in het regenwoud aan de zuidkant van de Kilimanjaro. Je loopt door schitterende bossen via de heide zones naar het Shira plateau. Via de zuidelijke ijsvelden loop je naar Barafu Camp en tot slot door naar Uhuru Peak. Deze beklimming duurt vijfeneenhalve dag zodat de acclimatisatie optimaal is en de kans om de top te bereiken het grootst. Via de Mweka route dwaal je vervolgens af naar Millennium Camp waar je je laatste nacht doorbrengt. De volgende dag keer je namelijk terug in Arusha. Van gate tot gate is de Machame route ongeveer 62 km lang en duurt zeven dagen.



AMAR* (9), WAT BETEKENT VEILIGHEID VOOR JOU?

“Voor mij is het een kamer die op slot kan tegen kidnappers en inbrekers. Maar het betekent ook tekenen. Ik teken graag mijn eigen huis. Het huis dat ik achterliet in syrië. Waar ik mijn eigen groente en fruit had in de tuin, en kippen, koeien. Waar ik veel vriendjes had en onze burens mijn familie waren. Hier in Libanon ken ik niemand. En niemand kent mij. Als die verschrikkelijke oorlog over is, ga ik het liefst weer terug naar huis.”

Een veilige plek voor Amar

Elk kind heeft het recht om op te groeien in vrede, vrij van angst en geweld. Toch hebben miljoenen kinderen hun leven ondersteboven gekeerd door de wrede burgeroorlog in Syrië.

Amar is slechts een van hen. Ze vertelt ons hoe ze een nieuw, veiliger leven voor zichzelf in Libanon heeft opgebouwd. Amar is een bijzonder meisje. Haar grote bruine ogen zitten vol leven. En ze vindt het heerlijk om te spelen in de Safe Space die ze elke week bijwoont. Ondanks alles wat ze heeft meegemaakt, kan Amar de toekomst met vertrouwen tegemoet zien. “Als ik groot ben, wil ik dokter worden”, vertelt ze. “Ik wil helpen. Ik wil zieke kinderen beter maken. Ik wil dat de hele wereld beter wordt.”

*I.v.m. de veiligheid van het kind is haar naam fictief.





TRAINING EN VOORBEREIDING

Om de Kilimanjaro te overmeesteren moet je tot het uiterste gaan. De expeditie test jouw limieten op zowel fysiek als mentaal gebied. Maar de beloning op de top is er dan ook naar. Vol verwondering en voldoening geniet jij van het onvergetelijke uitzicht.

Deze uitdaging ga je niet alleen aan. Samen met jouw medeklimmers en expeditieleider bereiden jullie je voor op het succes. We organiseren inspirerende workshops, trainingen, bootcamps en alles om je klaar te stomen voor de top. We dagen je uit je grenzen te verleggen en jezelf te overtreffen.



FAILURE IS GEEN OPTIE

Kili-Challenger Ronald was als oud marinier redelijk fit. Toch heeft hij zich van tevoren zowel fysiek als mentaal goed voorbereid. "Ik ga het halen. Failure is geen optie. Dus deed ik er alles aan om die berg te kunnen beklimmen. Ik trainde veel: wandelen, fitnesssen en af en toe hardlopen. Daarnaast deed ik ademhalingsoefeningen en mediteerde ik. Eén mens kan het verschil maken en iedereen moet het proberen."



VERTREKDATA

Voor de beklimming van de Kilimanjaro hebben we verschillende vertrekdata in januari/februari. Bij aanmelding kun je aangeven welke datum jouw voorkeur heeft.

EXPEDITIE KOSTEN

Overnachtingen, maaltijden, vlucht, reisbegeleiding, visa, inentingen, transfers, uitrusting enz. Er komt veel kijken bij het beklimmen van de Kilimanjaro. Reken erop dat dit alles je rond de € 4.000,- gaat kosten. Voor de meest actuele informatie ga je naar www.warchild.nl/kili

FUN-RAISING

De uitdaging is helder: de Kilimanjaro beklimmen én minimaal € 2.400,- inzamelen zodat meer kinderen kunnen meedoen aan onze programma's. Dat is een pittige uitdaging, maar we gaan er alles aan doen je hierbij te helpen. We geven je inspirerende voorbeelden van acties die je kan doen om geld op te halen. Daarnaast organiseren we ook een fondsenwervingsworkshop (optioneel) en staat het actieteam van War Child altijd voor je klaar met tips of advies om jouw actie succesvol te maken. Bovendien weten we uit ervaring dat deze doelstelling haalbaar is. Alle ruim 300 Kili-Challengers van de vorige edities hebben dit bewezen. Sterker nog, het gemiddelde ligt zelfs hoger en daardoor wordt het FUN-raisen ook nog eens ontzettend leuk.





SAMEN MAKEN WE HET VERSCHIL

Kili-Challenger Nathalie vond het aanvankelijk erg spannend om geld in te zamelen. "Ik had in het begin slapeloze nachten, want ik wist niet hoe ik mijn sponsorgeld bij elkaar kon krijgen. Maar ik bedacht verschillende acties en ging naar een aantal ondernemers in mijn woonplaats. Die waren allemaal enthousiast. De ijssalon, de slijterij, een restaurant wilden me allemaal helpen. Zo gaaf! Ik schroomde eerst om hulp te vragen, dat heb ik echt moeten leren. Mijn leukste actie was mijn benefietdiner voor 38 mensen. Samen met War Child hebben we een fantastische avond neergezet. En realiseerde ik me dat we met z'n allen iets prachtigs voor elkaar kunnen doen. Dat we samen verschil kunnen maken."

JOSHUA* (12) HOORDE DE EXPLOSIES VANUIT HET KLASLOKAAL

Joshua is op school als de oorlog losbarst. Vanuit het klaslokaal hoort hij explosies. Alle kinderen worden naar huis gestuurd. Als Joshua thuis aankomt, blijkt het compleet verlaten te zijn. Hij weet niet waar zijn vader en zussen zijn. Joshua is heel bezorgd. Samen met een groep jongens vlucht hij de stad uit. Een hartverscheurende tocht op zoek naar veiligheid in Oeganda.

Dromen van thuis

Joshua vertelt over hoe hij zijn leven in Zuid-Soedan mist. "Vroeger hadden we thuis 28 geiten. Ik mis mijn vader. Hij heet John. 's Avonds droom ik van hem. Dat we samen spelen. En ik droom over school. Als er geen oorlog zou zijn, zou ik nog gewoon met mijn vriendjes kunnen spelen." Sinds een tijdje doet Joshua mee aan projecten van War Child. Dit helpt hem om zijn nare ervaringen een plek te geven en weer vertrouwen op te bouwen in zichzelf en anderen. "Dankzij War Child ben ik niet meer zo alleen. War Child helpt me om niet te veel te denken aan wat er is gebeurd, en om te spelen met mijn nieuwe vrienden. Ik leer hier respect te hebben voor anderen en anderen te begrijpen."

*I.v.m. de veiligheid van het kind is zijn naam fictief.





VOOR WIE DOE JE HET

Syrië, Zuid-Soedan, Soedan, Irak. Meer dan 32 miljoen kinderen uit conflictgebieden in de wereld zien nooit een leraar. Omdat er in hun land oorlog is of was. Of omdat ze gevlucht zijn. Een verloren generatie ligt op de loer. Daarom ontwikkelde War Child een innovatieve lesmethode: Can't Wait to Learn*, samen met internationale en Nederlandse projectpartners.

*Can't Wait to Learn is één van de programma's waar we fondsen voor werven.



Onderwijs geeft hoop en kansen

Alle kinderen hebben recht op onderwijs. Ook kinderen uit conflictgebieden. Sterker nog: vaak kunnen deze leergierige kinderen niet wachten om onderwijs te krijgen. Het geeft hen hoop, structuur en concrete kansen op een betere toekomst. En dat is belangrijk. Onze ambitie is dat kinderen geen leerachterstand oplopen. We zorgen voor inhaalonderwijs. Zodat kinderen snel weer kunnen aanhaken bij het normale onderwijs.

Educatieve spellen die het kind centraal stellen

Maar scholen bouwen en leraren opleiden kost tijd, infrastructuur en geld. Dankzij de educatieve spellen op tablets krijgen kinderen de mogelijkheid om te (blijven) leren lezen, schrijven en rekenen. De inhoud en het design van de games zijn gebaseerd op de beleving en verhalen van lokale kinderen. Zo kunnen de kinderen zich hier eenvoudig mee identificeren en daardoor ook makkelijker leren. En met de instructievideo's kunnen kinderen op hun eigen tempo door de leerstof. Can't Wait to Learn geeft kinderen weer hoop op een betere toekomst.

GUN OORLOGSKINDEREN ZOALS AMAR EN JOSHUA EEN LEVEN ZONDER GEWELD

Want met jouw steun, kunnen we onze programma's in landen als Colombia, Libanon en DR Congo draaiende houden en hiermee nog meer kinderen helpen. Schrijf je daarom nú in. Het zal zwaar worden. Maar ook fantastisch. De Kili-Challenge doet een beroep op al je kunnen en daagt je uit het beste in jezelf naar boven te halen.

WAR
child

KILI-CHALLENGE

**JE KAN HET
DAK OP!**



**... ÉN SAMEN HALEN
WE DE OORLOG UIT
EEN KIND**

WAR
child

KILI-CHALLENGE

Ga jij ook de
uitdaging aan?
Samen met mij
het dak van
Afrika op!



WWW.WARCHILD.NL/KILI



WAR
child

KILI-CHALLENGE

WWW.WARCHILD.NL/KILI

Mede mogelijk gemaakt door:

MOUNTAIN
NETWORK 